

Lieve mensen,

Ik zal mij even voorstellen! Mijn naam is Myung, 45 jaar en moeder van twee kinderen (10 en 8 jaar). Ik heb in mijn leven behoorlijk wat hobbels en uitdagingen mogen/moeten nemen. De meest recente en "life-changing" was de diagnose borstkanker die ik in 2017 kreeg. Ondanks deze zeer heftige tijd heeft het mij ook weer terug gebracht naar mijn verloren passie en dat is die van creativiteit en illustratie. En wil ik vanuit eigen ervaring met ziekte/herstel, rouw/verlies of trauma andere ouders & kinderen hun eigen creativiteit laten ontdekken om zo hun eigen uitdagingen met een creatieve twist tegemoed te kunnen komen!

Dit doe ik o.a. door het aanbieden van Expeditie Sprankel; dé creatieve reis voor ouder & kind die oa met ziekte/verlies te maken hebben (gehad). Met een echte landkaart en ansichtkaarten maak je een ontmoeting tussen emotie en creatie!

Voor meer info daarover kan je kijken, lezen én luisteren op:

<https://mbeekman79.wixsite.com/expeditie-sprankel>

Met Doosje Sprankel kunnen (kinder)therapeuten ieder kind die een traject heeft afgerond een Doosje geven; een tastbare herinnering en gebaar om hen kracht, geluk, inspiratie, liefde mee te geven. Er zijn nu 5 verschillende variaties Doosjes Sprankels. Dit zal in de toekomst verder uitgebreid worden!

Meer over Doosje Sprankel kan je lezen op:

<https://myungbeekman2bf2.myportfolio.com/doosje-sprankel>

Verder maak ik persoonlijke illustraties voor ouder en/of kind die van dichtbij met ziekte/verlies of trauma te maken hebben. Voor inspiratie, steun, liefde en kracht. Een mooi, persoonlijk gebaar als je er even de woorden niet voor kan vinden.

Wil je meer van mij zien en lezen? Dan kan je even kijken op:

<https://myungbeekman2bf2.myportfolio.com/home>

Of je kan mij ook volgen op:

Insta @myung_beekman_illustraties

Lieve groet,

Myung